

Zondag 10 juni 2018

Natuur- en erfgoedwandeling

HEPPENEERT
Maaseik

Samenkomst: om 14.00 uur op de parking van de St.-Gertrudiskerk, Heppeneert

Wil je kennismaken met dit kleine Maasdorpje en zijn rijke geschiedenis, kom dan zeker naar Heppeneert. Het is een langgerekt straatdorp, gelegen op de linker Maasoever, zodat alleen de westzijde van de straat bebouwd is. Een oud gezegde 'In Heppeneert bakt men de pannenkoek maar aan één kant' is ook vandaag nog steeds typerend.

Aan de andere kant is er de waterkeringsmuur uit 1926, verankerd op de winterdijk. Ze beschermt de bewoning tegen de grillen van de Maas. Je hebt er een mooi uitzicht over de weidse Catharinawaard die door de Maas geboetseerd is.

We trekken naar Elerwaard en komen bij de historische hoeve 'Damiaan'. Samen met Daniëlsweert en Vissersweert vormde het een eiland in de Maas en behoorden ze toe aan de Duitse Orde in Alden Biesen. Wanneer de Maas in 1740 haar nieuwe loop aanneemt, komt de Damiaan op de linkeroever te liggen. Bij de voormalige schippersherberg en hoeve 'De Krauw', gelegen op één van de hoogste punten in de uiterwaarden, komen we bij de Pastoorsdijk. Reeds vroeg werden dijken tegen de Maas aangelegd, zo de Pastoorsdijk in het midden van de 18de eeuw onder impuls van pastoor Meulenbergh van Elen.

Gids: Theo Hellofs (Orchis vzw)

Denk aan stevig, waterdicht schoeisel. Eventueel verrekijker.

Iedereen welkom!

Organisatie en info: Orchis vzw, ernaorchis@gmail.com of 089 50 10 19 (kantooruren)



Met steun van:

